



**Glimtar ur
Botkyrka Golfklubbs
historia - 1980 -2005**

av
Dennis Nyström

Förord

På planeringskonferensen, hösten 2004 diskuterades bl. a på vilket sätt klubben skall jublera de första 25 åren. Ett grovt program drogs upp där alla kommittéordförandena påtog sig att genomföra någon jubileumsaktivitet. Som redaktör med informationsansvar antog jag utmaningen att dokumentera vad som hänt under dessa år.

Till en början hade jag ambitionen att skriva historia, men insåg snart att möjligheterna att göra ett så vitt ämne rättvisa var synnerligen små. Det är min förhoppning att titeln på skriften antyder denna skillnad.

I vår klubb som har så mycket medlemmar, varav många varit med från början finns det sannolikt lika många historier som har ett läsvärde, som det finns medlemmar. Av tidsmässiga skäl har jag avgränsat denna skrivelse till de personer som haft en ledande roll och därigenom betytt mycket för klubbens utveckling.

Min ambition var att intervjua alla dessa personer. Tyvärr avled Stig Garhult innan jag hann intervjua honom. Utan att förringa någon annan persons insatser i klubben, vill jag framhålla Stig Garhult som en av klubbens mest betydelsefulla personer under de första 25 åren. Hans insatser under de svåra åren efter det att vi påbörjat banbygget skall vi alla vara tacksamma för.

Det finns knappast några dokument kvar på klubben från de allra första åren. Eftersom jag varit med i klubben sedan 1984 har jag en del minnen som jag kompletterat med studier av årsmöteshandlingar, fotografier, intervjuer samt en del artiklar i Malmbronytt.

Jag vill tacka Bo Almén som varit mig behjälplig med faktagranskning och min hustru Barbro som varit mig behjälplig med denna skrift.

I juni 2005

Dennis Nyström

En golfklubb blir till

Det var Gösta Bergsten som kom upp med idéerna 1979 och var den som drev på så Botkyrka golfklubb officiellt bildades året därpå. Gösta Bergsten var klubbens förste ordförande under åren 1979-1986



Gösta Bergsten

Gösta började spela golf i Kungsbacka när han i början av 70-talet arbetade på PA-rådet och bodde på Särö. Gösta Bergsten rekryterades som utbildningsansvarig till Alfa Laval's personalavdelning i Tumba.

Alfa Laval som var det absolut största företaget i Botkyrka kommun hade en omfattande fritidssektion som omfattade skytteklubb, fiskeklubb, tennis, fiske konstförening och golf. Gösta Bergsten var ordförande i Alfa Laval's golfsektion i slutet av 70- och början av 80-talet.

När Gösta vid ett tillfälle sommaren 1979 besökte Alex golf för att träna swingen kom han i samtal med Lars Mikkola ifrån Tumba. Med dessa båda herrars koppling till Tumba konstaterades behovet av tränings- och spelmöjligheter i Tumbas närhet. Norr om Stockholm fanns det ju flera golfbanor men söder om staden fanns det bara Ågesta, Körunda i Ösmo och Södertälje. Alla golfintresserade som bodde i Huddinge Botkyrka Salem behövde verkligen en golfbana i Tumbatrakten.

Gösta kontaktade Svenska golfförbundet som stöttade honom vid bildandet av klubben. En kontakt togs med kommunen varpå Bo Pettersson anslöts till den pådrivande skaran.

Ett allmänt upprop i kommunen gjordes. Det resulterade i att ca 200 personer samlades i Botkyrka kommunalhus för att debattera möjligheterna att dra igång klubben.

I Svenska Golfförbundets arkiv framgår av ansökningshandlingarna att **Gösta Bergsten ordförande, Bengt Johansson sekreterare** och **Ulf Pehrson kassör** var betydelsefulla personer för klubbens bildande. Om det förekom andra

betydelsefulla personer för klubbens bildande har inte gått att få fram.

Det var vid klubbens formella bildande den 3 mars 1980, 75 medlemmar i åldersgruppen 12-25 år och 300 över 25 år. I och med att Botkyrka golfklubb upptogs i Svenska Golfförbundet kunde medlemmarna spela greenfee på golfbanor anslutna till SGF trots att klubben saknade egen bana.

Driving range

Nästa viktiga steg var att upprätta en driving range. För ändamålet hänvisade Botkyrka kommun till ett grönområde mitt emot Botkyrka brandstation vid Eriksbergsvägen.

Det var Bo Petterson som anlade träningsområdet i form av en driving rang, en övningsgreen och en bunker. Träningsområdet stod klart i juni 1980 enligt en artikel i DN sydväst. Övningsområdet var provisoriskt men fungerade ändå väl.

Driving range bestod av tio mycket enkla utslagsplatser. Utslagsplatserna bestod av Europapallar vilka utslagsmattor placerats på. Driving range utgick ungefär från den nuvarande rondellen och slagriktning mot Tumba C. Rangen var ca 100 meter bred och 200 meter lång.



Klubbens förste pro

År 1980 var Odd Österlund verksam som golftränare hos Alex golf. Kontakten med Odd togs av Bo Petterson. Förhandlingar fördes av ordförande Gösta Bergsten tillsammans med Bo Pettersson.



Odd Österlund

Odd Österlund engagerades som klubbens första pro 1981.

Odd skötte allt. Förutom de traditionella uppgifterna för en golfpro – träning och teorielektioner - skötte han klippning av gräset på hela övningsområdet, plockning och tvättning av bollar samt shopen. Det blev långa arbetsdagar. Tidiga mornar för att hinna klippa gräset innan besökarna kom. Lektioner hela dagen och teoriutbildning på brandstationen på kvällarna. Vid några tillfällen lejde han in några ungdomar som hjälpte honom att plocka bollar.

Odd Österlund utbildade 500 - 600 golfspelare under denna period. Det är inte så lätt att komma ihåg någon speciell person, säger Odd Österlund, men jag minns att Ove Larsson tidigt hade en bra swing.

- En flitig besökare på rangen var glasmästaren Rune Wahlgren. Rune som man senare lät uppkalla backen mellan 10:an och 11 efter, säger Odd.

- Jag minns också Mossberg som på den tiden var vd för Tumba Bruk. Jag minns honom för det att han hade alla rätt på både uppspel och teoriprovet, men också för det att han alltid hade nya släta sedlar när han betalade mig. Det senare låter som om han tog dem direkt från lagret, men så var det naturligtvis inte.

En episod som Odd minns var när han skulle bränna bort en del torr vass som växt i högra kanten av driving range. När han tänt på tog vinden i och spred ut elden med våldsamt fart. Det var tur att vi befann oss så nära brandstation och att vi snabbt kunde få sakkunnig hjälp att släcka elden.

Det är nog ingen överdrift att påstå att Odd Österlund vid tillfället var klubben. Vi saknade egen

golfbana så Odds verksamhet var den centrala verksamheten i klubben. Odd lämnade klubben 1984. Anledningen till att Odd lämnade klubben var att han aldrig känt sig som en riktig klubbpro och tyckte att han var klar med det 1984.

- Jag är nog mer en entreprenör som då behövde bryta ny mark, bygga upp en egen verksamhet, säger Odd Österlund.

Första valda styrelsen

Det tidigaste dokumentet som finns bevarat på klubben är årsmöteshandlingarna från 1981 där förslag till styrelse och kommittéordförande finns angivet

Gösta Bergsten ordförande.
Bo Pettersson vice ordförande
Bengt Johansson Sekreterare

Lars Mikkola Ledamot
Per Rodert Ledamot
Lars Hanser Ledamot
Nolis-Olof Rynell Ledamot
Lennart Lensbo Ledamot
Gudrun Lensbo Ledamot
Jan-Ivan Smedberg Ledamot

Pehr Rodert Ekonomikommittén
Bengt Johansson Bankkommittén
Bo Pettersson
Lars Mikkola Tävlings- handikappkommittén
Nils-Olof Rynell Medlemskommittén
Lars Hanser Juniorkommittén
Gudrun Lensbo Klubbkommittén
Aina Norman Revisor
Torsten Falk
Martin Skoog Valnämnd, ordförande
Lena Eriksson
Nils-Olof Rynell

Banbygget - kontroversiellt

Året var 1982. Ambitionerna i styrelsen sträckte sig till mer än ett övningsområde. Klubben ville bygga en golfbana norr om Hågelby. Kommunen lät ärendet gå vidare till Länsstyrelsen som yttrade sig negativt till banbygget norr om Hågelby därför att området redan var upptaget av odlad mark och fritidsområden. Golfklubben hade en annan åsikt och hänvisade till att kommunen i en mer än tio år gammal plan utsett området till fritidsområde. Eftersom området till så stora delar var uppodlad mark var den svårtillgänglig för människor och i realiteten inget fritidsområde

Olika markområden undersöktes

Hela styrelsen engagerade sig i att söka lämpligt markområde för en golfbana. Förutom området vid Hågelby – Eriksberg diskuterades Söderby sjukhus – upp mot E 4 och Malmbro Gård.

Banarkitekten Sune Linde var redan då kontaktad. Bl a var han 1983 tillsammans med Sven-Erik Holm och tittade på alternativet vid Söderby sjukhus.

Det förekommer lite olika uppgifter om hur många markområden som studerades för banbygget. Troligt är att mellan 6-8 platser i Botkyrka kommun studerades innan man i april 1985 bestämde sig för marken vid Malmbro Gård i Grödinge. De 60 hektar mark som banan upptog arrenderades av Botkyrka kommun som i sin tur arrenderade den av Stockholm Stad.

Protester mot att bygga en golfbana

Det var många hinder att ta sig förbi innan banan kunde börja byggas.

Genom områdets historiskt intressanta karaktär lät Riksantikvarieämbetet år 1985 utgräva vissa intressanta partier.



Utdrag ur Riksantikvarieämbetets Arkeologiska undersökningar

Ovanstående utdrag ur rapporten visar områden med fornlämningar. De ljusgra områdena visar områden med lägre fyndmängd och de mörka partierna visar områden med högre fyndmängd. I rapporten framgår att det finns lämningar från stenåldern och enstaka stensättningar som kan förmodas vara från sen bronsålder eller äldre järnålder.

Hembygdsföreningen protesterade

I ett tidningsutklipp från DN Runt stan, den 27 maj 1983 kan man läsa att Grödinge hembygdsförening protesterade mot planerna att bygga en golfbana i södra Botkyrka. Föreningen menade att känsliga bestånd av den sällsynta tibastbusken och fornlämningar i området hotades av en framtida golfbana.



Blommande skott i mars Skott med bär och blad i juli

Tjänstemännen på kommunens hälsovårdskontor var på grund av vattenskyddsfrågan tveksamma till tanken att bygga en golfbana i området. Det befarades att vattennivån skulle sjunka om vatten hämtades från Malmsjöns utlopp i Kagghamraån och att det kunde skada det unika fiskbeståndet. Man befarade också att kvävegödningen av greenerna skulle urlakas och förstöra vattnet. Farhågorna var helt obefogade bedyrade Gösta Bergsten i en artikel i DN. Tibastbeståndet berörs inte alls av banan och vi avser att skydda fornlämningarna. Eventuella föremål som påträffas tänker vi bevara och ställa ut i en monter i klubbhuset så att besökare kan beskåda dem.

Olika turer om banans utformning

Banarkitekten Sune Linde skissade banan. Tydligt diskuterades det mycket i styrelsen om ritandet av banan. Bengt Johansson och Bosse Pettersson var de som drev frågan om banans utformning och byggande i egen regi. Några personer, speciellt Gösta Bergsten, ville ha en auktoriserad banarkitekt. Det beslutades dock att bygga banan i egen regi.

När alternativet Malmbro blev klart gjorde Sune Linde en detaljerad ritning över hur banan skulle utformas med detaljerade byggbeskrivningar.

Byggnadstillstånden klara

År 1985 fick klubben alla tillstånd klara och banan började byggas samma år. Budgeten var 7,5 miljoner kronor, inkl inköp av maskiner. Finansieringen skulle ske genom ett lån på sex miljoner kronor som Botkyrka kommun borgade för och att en och en halv miljon tillskötts genom beredskapsarbeten.

Klubben hade i juni 1986, 750 medlemmar. Enligt en bedömning av Gösta Bergsten och Bo Pettersson skulle medlemsantalet stiga till 1000, när banan skulle vara klar 1987.

Bröderna Bengt-Olof och Hans - Olof Norrby iordningställde och sådde rangen samma år.



Annonstext i Svensk Golf

Bengt Johansson ansåg sig kunnig nog, men var säkert genom sitt agerande under byggnationen med stora förändringar av Sune Lindes idéer som bidrog till att Sune Linde tog sin hand från projektet och inte skrev på som ansvarig arkitekt. Det var många träd som försvann och andra ändringar gjordes gentemot ursprungsritningen.

Huvudansvarig för anläggningsarbetet vid Malmbro Gård var bankommitténs ordförande Bosse Pettersson. Bosse som var avdelningschef för Botkyrka kommuns fastighetsavdelning ordnade



Drivingrange med enkla utslagsplatser



Vy från klubbhusområdet

bl a arbetskraft i form av beredskapsarbeten från Botkyrka kommun. Bosse hade tidigare erfarenhet av att bygga golfbanor.

År 1986 öppnades övningsfältet och 6 korthål öppnades. I oktober månad samma år hölls ett extra årsmöte där det beslutades att införa en deposition om 7.000 kr för seniora spelare och en inträdesavgift för nya medlemmar.

Några betydelsefulla personer under den första tiden var bl. a Jan-Ivan Smedberg som fick det att bli en bra klubbverksamhet under den första svåra tiden, Stig Garhult sedermera en synnerligen duktig ordförande i klubben, May-Brith Garhult som under flera år var ansvarig för Damkommittén, Asta Holm aktiv i styrelsen bl a., Asta och Sven-Erik bodde på Malmbro Gård 1982 – 85.

Golfrestaurangen

Till en början bedrevs utskänkningsen som ett kaffe av Förnamn Strömberg. Lokalerna var inte anpassade för att bedriva restaurang och för att laga och servera mat.

Klubbens andra pro 1986

Göran Näslund var klubbens andra pro. Göran utbildades till instruktör under åren 1980 och 81 och arbetade därefter som assisterande pro på Södertälje GK under åren 1982 – 85.

Göran kontaktades via annons i Svensk Golf. Ordförande Gösta Bergsten och Bengt Pettersson intervjuade och kontrakterade honom inför säsongen 1986. Banan höll på att anläggas vid den tiden.

Jag trivdes bra och hade mycket fin kontakt med medlemmar, dam- och juniorkommittén, säger Göran.

Arbetsförhållandena var mycket primitiva. Golfshopen förlades till ett rum på östra gaveln av Ebbas Hus. Utrymmet för shopen fyllde sin funktion och räckte bra till även om standarden inte var så fin.

Driving range var belägen där den är idag, men var betydligt enklare. Det fanns lite utslagsmattor men inget regnskydd. Det kunde inte varit en enkel uppgift att lära ut golf under de förhållanden som rådde då. Närspelsområde och övningsbunker saknades. Lektioner i puttingsteknik skedde i shopen då det inte fanns någon puttinggreen att vistas på.

Inom golfsporten skedde det en enorm tillströmning så även på Botkyrka GK. Tillströmningen av nya entusiastiska nybörjare var så stor att Göran fick arbeta sju dagar i veckan.

- Situationen var nära nog ohållbar varför jag var tvungen att söka hjälp för att hinna med att sköta både träning och shopen. Göran engagera sin far för att sköta shopen och sin gode vän Johan Graf som assisterande pro. Detta sågs inte med blida ögon av de som på den tiden drev klubben. Anledningen torde varit att man ansåg det var för bra affär för Göran.

Göran lämnade klubben redan i augusti 1986 efter det att klubben ville omförhandla det avtal som var tecknat mellan honom och klubben.

En Green keeper och en kanslist

Den 1 mars 1986 påbörjade Pehr Werngren sin anställning som greenkeeper på klubben. Pehr kom då från Södertälje GK.

Den 1 februari 1986 påbörjade Eva Berglund sin anställning som kanslist på klubben.

Klubbens andre ordförande

Lite oväntat omvaldes inte Gösta Bergsten på årsmötet 1986. Till ny ordförande valdes Stig Garhult som tillsammans med hustrun May-Brith skötte klubbens hela administration på ett förtjänstfullt sätt.

Styrelsens arbete inriktades på att färdigställa banan och att få igång administrationen och klubb-verksamheten.



Stig Garhult

MALMBRONYTT nr1, 1987

I klubbens arkiv går att finna det första numret av klubbtidningen- Malmbronytt gavs ut i augusti 1987.



Första utgåvan av

På första sidan står det skrivet att en namntävling hade avgjorts och att styrelsen beslutat uppkalla tidningen efter Malmbo Gård där banan och klubbhusen ligger. Redaktör var Bengt Nordin

Ekonomisk kris 1987

I en skrivelse från Bohlins Revisionsbyrå framgår att klubbens ekonomiska resultat 1987 var svag p.g.a lägre medlemsantal och uteblivna sponsoringtäkter samt att ban- och huskommittén överskridit budgeten. Resultatet före finansiella intäkter uppgick till -415 tkr vilket skall jämföras med budgeten som visade på ett överskott på 217 tkr. Det framgår också att klubben inte gjort några avskrivningar på anläggningstillgångar. Enligt god redovisningssed borde man gjort avskrivningar på 200 tkr vilket hade försämrat resultatet till -615 tkr.

I samma skrivelse konstateras att klubbens ekonomiska redovisning hade ett antal brister.

Tio hål öppnades

I augusti 1987 öppnades 10 hål på stora banan. Det var hål 1 t.o.m. 4, 8 t.o.m. 11 samt 17 och 18. Korthålsbanan utökades samtidigt till nio hål.

Klubbens tredje pro 1987- 1994

Lennart Andersson svarade på en platsannons i Svensk Golf. Förhandlingarna sköttes av ordförande Stig Garhult och Bo Almén. Lennart engagerades i klubben och i avtalet ingick att han drev rangen och shopen.

Det var en stadig ökning av antalet medlemmar och ”gröna kortare”. I övrigt bedrev Lennart företagsarrangemang, där han introducerade golf för anställda i stora och små företag.



Lennart Andersson

Lennart engagerade redan första året engagerade Per Berg som assisterande pro. Per Berg som var en mycket duktig golfspelare kom från Strängnäs GK.



Per Berg

Senare kom även Ove Larsson att assistera Lennart som tränare på klubben. Bill Söderberg kom till Botkyrka GK 1990 som assisterande pro åt Lennart Andersson. Bill kom från

Strängnäs GK där han var instruktör och banchef. Bill hade då spelat golf i 20 år och varit s.k. playing pro 1986-1987. Bill blev klar med den högre tränarutbildningen året innan han kom till Botkyrka.

Bland de framgångsrika spelarna som Lennart hjälpt fram med sina golfkunskaper kan nämnas:

Åsa Jankler, Rosie Söderlund, Johan Fredriksson som alla har lämnat klubben och är nu tränare.

Roger Strömgren har valt att bli greenkeeper och tävlar också på den Svenska Touren. Carina är sedan flera år tränare på Troxhammar GK



Rosie Söderlund och Åsa

Invigningen 1988

Det kom mycket folk till invigningen av banan den 20 augusti 1988 trots att det regnade mycket den dagen. Kommunalrådet Göran Ånstrand hade inbjudits som invigningstalare. Han välkomnade



Kommunalrådet Claes Ånstrand, assisterad av Stig Garhult klipper av det blågula bandet och förklarar banan öppnad

anläggningen i kommunen och önskade klubben lycka till i framtiden varpå han klippte av det gulblå bandet vi första tee.

Ordföranden Stig Garhult uttryckte några väl valda ord varpå den första bollen kunde slå ut.

Speciellt inbjuden av Lennart Andersson var den forna ishockeylegenden och golfproffset Sven



Sven Tumba

Tumba. Det var förutbestämt att Lennart och Tumba skulle spela några hål.

Ove Larsson som redan då var framgångsrik i sitt golfspel skulle också spela mot dessa erfarna golfpros. Ove, som också var duktig ishockeyspelare såg naturligtvis upp till den legendariske ishockeyvärldsmästaren, var lite nervös inför uppgiften att spela golf mot honom säger Lennart Andersson.

Tumba hade naturligtvis erbjudits ett gage för sitt framträdande.

Det spelar vi om föreslog Tumba, säger Lennart. Tumba var på sitt allra bästa humör och skämtade hela tiden. Spelformen var matchspel s.k skinns. När Lennart peggade upp på första tee sa Tumba. Du Lennart, du måste väl springa i duschen för att bli blöt, så smal som du är.

Jag kan försäkra att det inte var lätt att slå ut efter den kommentaren, säger Lennart Andersson

De första säsongerna regnade de mycket. Dräneringen fungerade dåligt och stora delar av banan var vattendränkt. Störst var dräneringsproblemen vid hål 6, 10, 12, 13, 15 och 16 Jag trodde att det inte skulle kunna bli någon golfbana under rådande förutsättningar, säger Lennart.

Lennart var som person mycket utåtriktad och uppskattades av alla medlemmar. Lennart lämnade klubben efter 1993 års säsong för att få mer tid över för andra affärer. Lennart spelar fortfarande en del pro/am-tävlingar i Spanien.



Lennart Andersson

Ny ordförande den tredje i ordningen

Lars Caiman valdes till ordförande på årsmötet 1989. Lars hade då varit styrelseledamot under flera år. I det först numret av Malmbronytt år 1989 skriver Lars Caiman att klubbens första dator installerats och att arbetet med medlemsregister, kölista och ekonomiförvaltning effektiviserades. Som mjukvara (program) i datorn används Svenska Golfförbundets utprovade GK-system.



Lars Caiman

I styrelsen var Håkan Werner sekreterare, Håkan syntes ofta på klubben med allehanda praktiska arbeten. Nämnas kan att Håkan var den som byggde bron över ravinen mellan ettans green och tvåans tee samt bron vid pumphuset mellan nians green och tians tee. Till en början stod det där en skylt med texten Bridge over trubbel water.



Håkan Werner

Stig Garhult jobbar i kansliet på tisdagar och torsdagar kl 09:00- 14:00.

Vid en fortsatt botanisering i ovan nämnda tidning finner man att 1989 var det febrila frivilliga aktiviteter för att förbättra såväl banan som klubbhuset och att klubben anställt sin första kanslist, Monica Bryntesson.



Monica Bryntesson

Banan växer till sig och medlemmarna börjar brösta sig för vår fina bana. Speciellt framhålls hål nr 9 och 18 som paradhål någon antyder att de var de vackrast golfhålen i Stockholmstrakten. Vid klubbens 10-årsjubileum år 1990 skrev Lars

Caiman i Malmbronytt nr 2, 1990 ett intressant framtidsscenario under rubriken **En drive in i framtiden**.

Lars tar där utgångspunkten från frågeställningen: Hur ser klubbens verksamhet ut på Malmbro om tio år?

Första scenariot

Lars delar in sin analys/framtidsstudie i två scenarier. I det första scenariot tror och hoppas han att Malmbro Gård med sin speciella miljö är väl bevarad och att gården ger karaktär åt klubben. När det nu gått 15 år kan det konstateras att Lasse hade rätt på många punkter. Vi kan alla konstaera att Malmbro Gård är väl bevarad och ger den karaktär åt klubben som Lasse förutsåg. Bastu har tillkommit under vintern 2004-05 och utrymmen som kan karaktäriseras som klubbрум finns både på övervåningen i restaurangbyggnaden och i den nya administrationsbyggnaden.

Den röda ladan är borta. Några ytterligare fakta som belyser att Lasse även hade rätt när det gäller banans kvalitet är att Botkyrka GK blev år 2002 utnämnd till årets golfklubb och i år 2005 arrangeras Telia Tour för damer på vår bana. Detta hade med stor sannolikhet inte varit möjligt 1990.

Korthålsbanans greener har under hösten 2004 byggts om så de kommer sannolikt att motsvara Lars tidiga förväntningar.

Då Lars gjorde sin framtidsanalys hade 40 % av medlemmarna hcp mellan 27-36 och han bedömde att det skulle sänkas till 17-26. En jämförelse med dagens handicapstatistik visar att 28 % av medlemsantalet har hcp 27-36, av de som har officiellt hcp är motsvarande siffra 31% och av de som har 40 % för dem som hcp 27 och högre. Vilka slutsatser som skall dras av detta är upp till läsaren.

När det gäller golfterminologin är det nog fortfarande så att vi influeras av det engelska språket i mycket hög grad. Bert Eks eagle på det adertonde och Björn Berggrens hol-in-one på det femte hålet har nog klingat ut vid det här laget.

I det andra scenariot svävade Lars tankar ut till en gigantisk friskvårdsanläggning som skulle drivas i samarbete med kommunen. Det närmaste man kan komma det är att ytterligare en 18 hålslinga har undersökts och förkastats av klubben. Lida friluftsgård har utvecklats, men inte så långt som Lasse förutsåg i sin framtidsstudie.

Medlemsantalet bedömdes uppgå till 2000 vilket

kan jämföras mot i årsmöteshandlingarna 2005, 1618 medlemmar och 951 som köar på att få komma in. Att klubben valt att inte ta in fler medlemmar beror mer på strävan efter hög tillgänglighet på banan än att rekrytera fler medlemmar.

En elege till Lasse som gjorde den betraktelse redan 1990 och som på så många sätt överensstämmer 2005.

Sten Lundmark vår förste intendent

År 1990 fick Malmbronytt en skepnad och ser nu ut som en tidning.

Redaktören har fått tag i ett scoop. På första sidan presenteras, som först tidning i världen, en ny intendent Sten Lundmark.

Redaktören Bengt Nordin skriver att Sten Lundmark lämnade sin civila karriär på Alfa Laval efter 28 år, vid fyllda 60 år för en halvtidstjänst på Botkyrka GK.

Sten utbildade sig som lantmätare i unga år och arbetade som

inspektor på en stor gård och i ett lantbruksföretag i Östergötland. Sten har också varit lärare på Alnarp i tre år. I sin tjänst på Alfa Laval har han rest mycket. Sten har bott min sin familj i både Australien och på Nya Zeeland. Det var förövrigt i Australien som Sten började spela golf.



Sten Lundmark

Krögare på klubben, 1990

Klubbens andre krögare var Aje Norman, som tillsammans med hustrun Bittan också drev restaurangen Tre Ting AB på Lida Friluftsgård. Tyvärr hade vi inte tillräcklig restaurangköksutrustning vilket gjorde att deras kunnande inte kom till sin fulla rätt.

Ny ekonomisk kris 1990

Frågan som kunde fått stora konsekvenser för klubben var ett lån från kommunen. För att få bättre avkastning än att ha pengar på ett bankkonto förvärvades efter rekommendationer från Skandinaviska Enskilda Banken ett s.k. marknadsbevis i Finansor AB för en miljon kronor.

Finansor AB ställde under året in betalningarna varvid insatt kapital höll på att förloras. Som tur

var gick det inte fullt så illa. Pengarna fick klubben tillbaka, dock utan ränta.

Vid tidpunkten för revision av klubbens årsredovisning kunde därför inte revisorer varken tillstyrka eller avstyrka resultat- och balansräkning, men eftersom allt hade gått just till tillstyrkte de att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet.

Tillbakablick på säsongen 1991

I Malmbronytt nr 3 1991 skriver ordförande att vädret varit gynnsamt för gräsväxten och att håll 12 "surhållet" har blivit turhållet. En älgko med kalv hade syns på håll 18. Lars noterar att ett nytt banrekord satts med 69 slag av Jonas Eriksson, Ulvsunda. Caiman minns den fest som arrangerades på gården den 10 augusti.

Styrelsearbetet präglades av i början av året av oron för klubbens ekonomi. Det var inledningsvis svårt att få sponsorer och en viss oro att greenfeeintäkterna inte skulle motsvara det som budgeterats. Dessbättre stillades denna oro allt efter det att säsongen fortskred.

Bill Söderberg som var assisterande pro fick styrelsens uppdrag att rita färdigt banan.

Förutom vad som sagts tidigare arbetades det mycket med att rusta upp Ebbas hus och restauranghuset, Lars Lindblom stipendiet grundades, sponsorverksamheten drogs igång på allvar, regler för medlemsintagningen fastställdes, säger Lars Caiman i ett telefonsamtal.

Lillans nittonde

Lillan Berger drev restaurangen på ett utmärkt sätt under perioden 1991-1992. I Malmbronytt nr2 1991 står det skrivet.

”Det blev hole-in-one på nittonde

Ja, visst har vår servering blivit en fullträff. Lillan har gjort underverk med de små resurser som lokalerna bjuder. Det känns ombonat och trivsamt i baren och de övriga rummen är prydliga och fina. Och maten! Jag har inte hört en enda som klagat och det är ett fint betyg. Det finns ju gnällspikar bland golfare som bland andra kategorier. Men vem kan klaga när allt smakar så bra. Lillan kan konsten att sätta rätta piffen på anrättningarna. Var rädd om henne”

Ny ordförande - Håkan Jankler

Håkan Jankler valdes till ny ordförande på årsmötet 1992. Håkan hade tidigare varit revisor i klubben och hade på så sätt god insyn i verksamheten. Under denna period hände det en hel del i klubben.

Den största händelserna var att förhandlingar om att köpa marken som vi arrenderat togs upp med



Håkan Jankler



Lillan Berger med personal

Stockholm stad. Ägaren ansåg att marken hade ett högre marknadsvärde nu än när vi avtalade om arrendet. Anledningen var att byggnaderna var renoverade. Förhandlingar om köp av marken avslutades först senare.

Stora frågor på den tiden var utvecklingen av 18-hålsbanan och byggandet av Järnbanan. Håkan berättar att man flög helikopter över området för att bilda sig en omfattning av hur banan bäst skulle utvecklas. Resultatet av det blev att Bill Söderberg fick i uppdrag att designa om banan. Även Järnbanans 9 hål designades och anlades.

I övrigt skedde en del organisatoriska förändringar som inte i alla avseenden var populära, säger Håkan Jankler.

Bertil Ogenstam ny ordförande

På årsmötet 1993 lämnade Håkan Jankler ordförandeskapet och Bertil Ogenstam valdes.

Ny intendent 1993

Sten Lundmark lämnade intendentjobbet i klubben 1994 och Ulf Löthman rekryterades till klubben via en annons i Svensk Golf. För Ulf började golfspelet som 13-åring, 1953. Ulf har en juridik-utbildning och har arbetat med läkemedelsindustrin med ledarutbildning och marknadsföring. Ulf började hade erfarenhet som intendent från Johannesbergs GK 1991.

Andra idrotter som Ulf varit aktiv inom var tennis, både som spelare och tränare, samt skidåkning utför såväl som på längden med bl.a. 17 Vasalopp.

Ulf bodde och bor i Uppsala och hade 10 mils resväg till Botkyrka GK. Detta hindrade inte Ulf som tycker att han aldrig haft ett roligare jobb än som intendent och cedemera klubbdirektör för Botkyrka GK.

Vid ett samtal med Ulf framhåller han ordförande Bertil Ogenstams som klok, eftertänksamm, och empatisk. Bertil Ogenstams uppmuntrande ledarstil bidrog att arbetet kändes lätt under alla de år de samarbetade. Styrelsearbetet hade starka år under Bertils ledning. Det beroende på den samlade kunskap inom olika områden, som ledamöterna besatt, säger Ulf.

Ulf tycker att det positiva samarbetet med greenkeepern Rune Strömgren var givande. Strax efter det att Ulf tillträtt sitt arbete genomgick Rune

Strömgren SGF's vidareutbildningskurser för greenkeepers. Detta visade sig snabbt att banans kvalitet förbättrades. Rune fick alltmer svängrum och möjlighet att arbeta efter egna riktlinjer. Det kan knappast ha undgått dem som var med då hur banan ökade i skönheten och att greener och fairways kontinuerligt förbättrades.

En rolig episod inträffade våren 1995. Isen låg tjock på övningsgreenen. Vårsolen brände. Vad kan göras för att undvika isbränna? Ulf hade läst om en metod som prövats i Canada med goda resultat. En kontakt togs med SGF's bankonsulent Thomas Nässelius eftersom metoden var oprövad i Sverige. Metoden var att med hålpiparen och sticka massor av hål i isen. Ovanpå lades ett lager sand. Sanden drog till sig solvärmen och isen smälte bort på tre dagar. Det fordras en modig greenkeeper att våga följa en tokig intendent, säger Ulf.

Ulf framhåller att sammanhållningen och tillgivenheten som visades från många medlemmar var en härlig inspirationskälla. När MalmbroNytt eller årets fakturor skulle skickas ut, samlades en trogen skara medlemmar under ledning av Bosse Flodin i vårt gamla klubbhus. Det klistrades etiketter och kuvert, drack kaffe och åt wienerbröd.

Seniorgänget, under ledning av Stig Garhult, var ytterligare en grupp som lyfte klubben långt över våra grannklubbar. De spelade sina egna tävlingar varje vecka och avslutade dessa med lunch och prisutdelning på klubben. Jag uppskattade mycket deras glädje att hjälpa till som starters och rangers. Den avslutande golfen på Åland var ett litet men hjärtligt tack för deras fina samarbete.

En ny period inleddes i och med att den nya kanslibyggnaden byggdes. Under byggnadstiden flyttades klubben kansli till Grödingevägen i Tumba centrum. När huset stod klart fick klubbens kansli och shop nya och mer ändamålsenliga lokaler. Det var en nödvändighet för klubben som både växte och genom sitt rykte fick en kraftig ökning av greenfeespelare och företagsgolf. Även sponsorerna blev intresserade i sådan grad att vi ibland tvingades tacka nej till erbjudanden. Det blev som en självspelande fiol, säger Ulf Löthman. Olle Fredriksson var här till ovärderlig hjälp. Med honom i styrelsen fattades besluten i rätt ordning och bygget kunde fullbordas inom ramen för vad som budgeterats.

Slutligen framhåller Ulf betydelsen av Monica Bryntesson och Birgitta Borgs arbete? Mycket av

det arbete som aldrig syntes utfördes perfekt och lojaliteten var otrolig. När det var jobbigt peppade vi varandra och vid alla glädjestunder skrattade vi tillsammans.

Allting får dock ett slut och när kugghjulen inte längre går in i varandra stannar maskinen. Jag slutade hastigt i september 1999.

Nya Krögare

År 1993 tog Bert Ek och Tomas Bjurholm över och drev restaurangen fram till 1995.



Bert Ek och Tomas Bjurholm

Bill Söderberg

När Lennart Andersson lämnade uppdraget som headpro 1994 tillträdde Bill Söderberg.

Bill startade med att bygga om i shopen som då låg i det gamla kanslihuset. Shopen blev bättre men var för liten för det utbud av golfutrustningar och kläder som efterfrågades.

I shopen hjälpte ofta hustrun Monica till.

Den 30 januari 1995 föddes dottern Malin som tillbringade sina första somrar på Botkyrka GK.

Förutom det sedvanliga tränaruppdraget designade Bill en del förbättringar på banan som har ett bestående värde för banan och klubben. Ett stort antal bunkrar konstruerades och damen på 18 hålet fylldes delvis igen till en gångväg över vattnet. Det senare innebar att spelet sedan dess går snabbare.

Bill byggde också individuellt anpassade klubbor efter spelarnas förutsättningar. Längden och styvheten på skaften, greppen anpassades efter spelarnas händer och lay efter spelarens längd. Många medlemmar uppskattade denna service då

det många gånger resulterade i sänkta sitt handikap.

Bill lämnade klubben 1998 för att tillsammans med Ove Larsson, och Lars Norrby bygga och starta Pay and Play anläggningen Grödinge Golfcenter.

Malmbronytt får nytt utseende

I Malmbronytt nr 1 1995 söker man på första sidan efter ny redaktör.

Tidningen får ett nytt utseende 1995. Det första numret var 6-sidigt och trycktes i en färg på ett ljusbrunt ganska grovt papper. Bildmaterialet bestod av tecknade illustrationer

I nr av 1995 års Malmbronytt framgår att Eide Segerbäck åtagit sig redaktörsjobbet.



Malmbronytt i ny skepnad

Restaurangen

År 1996 kom Tom Holland till klubben för att driva restaurangen. -98

Ny ordförande

På åremötet 1996 valdes Lars Elmblad till klubbens ordförande.

Lars Johansson

Lars Johansson blev klubbens headpro 1999

Lars började sin golfkarriär på Highschool i USA där han så småningom fick representera sitt skollag. Lars golfframgångar på High School ledde fram till att han något år senare fick ett stipendium till University of Houston. På den tiden spelade Fred Couples och Jim Nanz för laget.

Efter att gjort militärtjänst på idrottsplutonen i Växjö blev Lars professionell golfspelare. Han spelade på heltid på touren 1982-86 och kombinerade det med studier till civilekonom.



Lars Elmblad



Lars Johansson

Lars meriter inom golfen

Kontaktades:

Förhandlade med

Lars har regelbundet tränat elit- junior och damlag.....

Förutom sedvanliga sysslor med golfträning och shopen har Lars varit en flitig skribent i Malmbronytt I shopen assisterade ofta Karin.



Karin Andersson

Lars lämnade klubben vid årsskiftet 2004-05 för att arbeta som klubbchef och Headprofessional på Herresta GK som är en nystartad golfklubb vid Arlanda där banbygget börjades på under hösten 2004.

Ny klubbdirektör

Efter det att Ulf Löhtman lämnat klubben i september 1999 var Olle Fredriksson tillförordnad administrativ chef tills Kjell Nilsson tillträdde år 2000.



Restaurangen

Jerry Lida Friluftsgård 1999-2002

Ny redaktör för Malmbronytt

Vår tidigare redaktör Eide Segerbäck flyttade till Frankrike och i november 2001 tillträdde jag själv som redaktör. Det första numret följde tidigare redaktörs layout. Sedan det andra numret har tidningen gjorts i fyrfärg.

Standardiserad flaggplacering

En förändring på banan 2002 var att fasta flaggplaceringar infördes. Tidigare var det en markering på flaggstängen som angav var på green flaggan placerats.



Taket i behov av renovering

I nr 3 av Malmbronytt 2002, framgår att restaurangbyggnaden analyserats och att taket var i behov av reparation. Kostnaderna uppskattades till 200-300 tkr.

Dammen på hål nr 6

På banan har hål nr 6 fått en annan karaktär genom att dammen slutligen utformats

Malmbronytt i fyrfärg

I juni 2002 började Malmbronytt att tryckas i fyrfärg. Genom att begränsa antalet sidor till 16 kunde Malmbronytt framställas i fyrfärg till samma kostnader som tidningen tidigare producerades till. Dessutom rationaliserades distributionssarbetet genom att arbetet med att klistra etiketter ersattes av direkttryck av adresserna. I det första fyrfärgsnumret presenterades Johanna Lundberg som en av klubbens lovande damgolfare.



Johanna Lundberg, lovande

RM H35

Den 12-14 juli 2002 arrangerades Riksmästerskap för herrar fyllda 35 år s.k. RM H35, på Botkyrka.

Det var mycket jämn i tätstriden. Henrik Bergqvist, Troxhammar gjorde en avslutningsrunda på 70 slag och placerade sig på första plats med totalt 218 slag.

Kampen om andra platsen var mycket jämn. Patrik Nilsson, Haninge avslutade även han med 70 slag och hamnade totalt på 219 slag. Kenneth Högberg som ledde tävlingen efter andra dagen scorerade 74 slag sista

dagen vilket gjorde att även han slutade på totalt 219 slag. Resultaten över de senaste 36 hålen var också lika varför resultaten från de senaste 18 hålen. Det blev således Patrik Nilssons med sin avslutningsrunda på 70 slag som utsågs till två.

Kampen om fjärde respektive femte plats avgjordes också av bästa resultat de senaste 18 hålen.

Bäste Botkyrkaspelare var Peder Carstenius som slutade fyra med totalt 220 slag.



Henrik Bergqvist, Troxhammar GK



Peder Carstenius

Banarbete

På senhösten 2002 byggdes nians tee om. Nians tee hade tidigare byggts om ett antal gånger sedan banans tillkomst. Olägenheterna med att bara kunna flytta de röda utslagsmarkeringarna i sidled och att det var trångt att svinga därifrån var huvudskälen till utbyggnadsprojektet. Även spelet från backtee var otillfredsställande då det inte gick att se green när utslagsmarkeringarna flyttats långt bak. Det var ett mycket omfattande arbete med sprängning av berg och bortfraktning av



Rune strömgren övervakar laddningsarbetet före sprängning

sprängmassor.

Resultatet blev mycket bra med bredare utslagsplatser som ligger i olika etage.

Ny assisterande tränare

År 2003 kom Ville Forsbrand till klubben för att assistera Lars Johansson med golfträning. Ville presenteras på nästa sidan

Nya krögare på klubben

Inför spelsäsongen 2003 tar Jacob Hanc, 27 år över restaurangen och driver den som ett familjeföretag som han kallat Botkyrka Golfkrog.

Jakob hade tidigare arbetat i restaurangbranschen på ett flertal ställen i Stockholmstrakten, Riche, Globen, Gamla stans Bryggerier samt under de senaste åren på Botkyrka Krog. När han kom till klubben hade han 27 i hcp.



Susanne Embretsen, Jacob Hanc och Ruzena Hancova

Ruzena Hancova, mor till Jakob arbetar också på golfrestaurangen. Familjen har en bakgrund från Tjeckien. Ruzena har börjat spela golf sedan de kom till klubben.

Susanne Embretsen, Jakobs flickvän, har även hon arbetat på ett flertal restauranger. Embretsen är ett norskt namn, men släkten har funnits i Sverige sedan flera generationer. Susanne har börjat spela golf men har ännu inte tagit grönt kort.

För att få en snabb servering och ge bra service åt gästerna började de med att göra om i restaurangen. Det var nödvändigt med en del ändringar i layouten samtidigt ändrades färgsättningen på väggarna. Ombyggnadsarbetet var färdigt när de öppnade för säsongen 2003.

2002-års golfklubb

Botkyrka Golfklubb blev i konkurrens med 53 andra klubbar i Stockholms golfdistrikt utsedd 2002 års golfklubb. Motiveringen som lästes upp vid utnämmandet lød: *Botkyrka GK har i många år gjort sig känd för goda tävlingsarrangemang för såväl tävlande som funktionärer. Ej att förglömma klubbens engagemang för egna och distriktets juniorer. Genom väl planerade och genomförda tävlingar blev RM H35 2002 kronan på verket som avgjorde valet.*

Bröllop på fyrans green

På midsommarafton 2003 samlades brudparet Johan Egesur och Jasmin Edenwall från Salem tillsammans med ett antal vänner på fyrans green för en kul och otraditionell vigselakt. Banan stängdes för ändamålet av för en kort stund så att de samlade inte skulle behöva ta skydd om någon skrikt fore.

Brudgummen som vid detta tillfälle var anställd hos en av klubbens sponsorer berättade att han hade 11 i handicap. Bruden hade just börjat spelat golf och hade vid detta tillfälle gult kort.



Bröllopskyssen

Varmaste sommaren på 30 år

Enligt en uppgift från SMHI var det i Stockholms-trakten i juli 2003 en medeltemperaturen på 20,6 C[°]. Den högst uppmätta dygnsmedeltemperaturen var i den 16 och 31 juli med 24,6 C[°]. Detta kan jämföras med 17,2 C[°] vilket är en medeltemperatur mätt över 30 år.

IT-systemet

Kjell Nilsson introducera golfförbundets nya IT-systemet i Malmbronytt. Systemet är uppbyggt av moduler, vilket ger flexibilitet och valfrihet för klubben utöver de obligatoriska funktionerna, medlemsregister och klubbpresentation. Det nya systemet omfattar bokningsmoduler både för banan, lektioner, golfbil eller vad man väljer att använda. Det finns också kassamodul, tävlingsmodul och internetmöjligheter för publicering av klubbinformation såsom bokning av starttider, tävlingsanmälan och möjligheter till distansarbete. Den 29 september tog styrelsen beslut om projektorganisation. Till projektledare utsågs Hans Ringbom och till systemadministratör Kjell Nilson.

Dagens Industri uppmärksammar Botkyrka GK

I Dagens Industri den 3 april 2004 står att läsa om Botkyrka GK.

”Botkyrka GK har varit med i många år Vi är med i DI-golfen sedan många år och vi arrangerar tävlingen helt och hållet för våra sponsorer på klubben. Det ger dem möjlighet att kvala till regionfinalen och det är mycket uppskattat, säger Kjell Nilsson, klubbledare på Botkyrka GK.”

Medlemskommittén

2004 bildades medlemskommittén och utsåg Jan-Erik Källström till ordförande. Till medarbetare i medlemskommittén utsågs Christer Engqvist. Tidigt beslutade de att genomföra en enkätundersökning bland slumpvist utvalda medlemmar. I november månad presenterades resultaten av medlemsundersökningen på en planeringskonferens för klubbstyrelsen och kommittéordförandena. Ett handlingsprogram för att förbättra klubbens verksamhet på olika sätt fastställdes.

Företagsgolfen

En trogen sponsor sedan många år tillbaka- IT arkitekterna AB arrangerade företagsgolf den 23 augusti 2004. Inbjudna var olika affärskontakter



Kjell Nilsson välkomnar Peter Hedblom

och speciellt inbjuden var Peter och Marlen Hedblom som på olika sätt förgyllde golfdagen för de spelande och publiken.

Vilhelm Forsbrand

I och med att Lars Johansson, tillårskiftet 2004-05 valde att lämna klubben beslutades att anställa en idrottschef.



Ville Forsbrand

Efter annonsering och granskning av ansökningar erbjöds Ville Forsbrand platsen som idrottschef.

Ville som han kallas i dagligt tal började sin golfkarriär redan som liten knatte

på Uddeholms golfbana. Som 6 åring deltog han i Colgate Cup och var mycket nära att gå till final för dem som var upp till tio år. Framgångarna i hans tidiga golfkarriär fortsatte. Ville var nära att bli svensk juniormästare men besegrades av Robert Karlsson som numera är framgångsrik på de riktigt stora tourerna.

Ville beslutade sig för att bli professionell golfspelare redan som 16 åring och spelade 10 säsonger som proffs. Innhavet av Europatourkort och dubbla segrar på Challengertouren har krönt golfframgångarna.

Ville kom till Botkyrka GK år 2003, som assisterande pro till Lars Johansson. Vilhem blev snabbt Ville med alla medlemmar. Villes kunnande och engagemang, för framförallt ungdomarna i klubben har säkert varit till hans fördel när det gällt att välja idrottschef efter det att Lars Johansson lämnat klubben för nya utmaningar.

Ville har under 1984-85 genomgått svenska golfförbundets högre tränarutbildning.

Andra betydelsefulla personer

Ett stort antal personer har betytt mycket för klubbens positiva utveckling. Hedersmedlemmarna Lars Hanser och Bo Almen samt banchefen Rune Strömgren har på olika sätt gjort ovärderliga insatser för klubben.

Lars Hanser

Lars Hanser började spela golf 1979 på Ulriksdal. Lars har varit medlem i Botkyrka GK sedan starten 1980.



Lasse Hanser

Genom att han bodde och fortfarande bor granne med en av upphovsmännen Lasse Mikkola blev han muntligen kallad till klubbens upppropsmöte i Kommunhuset.

På detta mötet konstituerade sig den första styrelsen. Lasse Hanser valdes in i styrelsen och blev kvar där under klubbens första sex år.

Lasses första uppdrag i styrelsen var ordförande i juniorkommittén.

År 1989 blev Lasse ordförande för bankommittén. På den tiden var det mycket problem med dränering av banan, ris i skogspartierna runt banan samt, bunkrar och teen. Prioriteringen skedde utifrån vad ekonomin tålde.

Lasses tycker själv att det största som hänt genom åren var att 1993 genomföra de ändringar på banan som föreslogs av Bill Söderberg och att färdigställa Järnbanan. Genom att Järnbanan färdigställdes kunde fler medlemmar tas som gav ett behövt tillskott till klubbens intäkter.

År 1998 och slogs bankommittén ihop med anläggningskommittén.

Lasse är singelhandikappare och har varit klubbmästare hela 13 gånger i olika klasser.

När han spelade som bäst hade han 5,6 i hcp.
Jag har vid ett tillfälle gått banan på par, säger
Lasse
Lasse Hanser utsågs av årsmötet 2004 till
hedersmedlem.

Bosse Almén

Rune Strömgren

Ordföranden genom åren

Gösta Bergsten 1979-1986 hedersmedlem
Stig Garhult 1986 1989- hedersmedlem
Lars Caiman 1989-1991
Håkan Jankler 1991-1993
Bertil Ogenstam 1993-1997
Lars Elmblad 1997-2005- hedersmedlem
Bengt Kinström 2005-

Kommitteér

Damkommittén
Senior kommittén
Juniorkommittén
Bankommittén
Hålvärdar

Klubbmästare

Hole in one

Golfvecka 2001

Styrelser

1981

Gösta Bergsten Ordförande.
Bo Pettersson Vice ordförande
Bengt Johansson Sekreterare

Lars Mikkola Ledamot
Per Rodert Ledamot
Lars Hanser Ledamot
Nils-Olof Rynell Ledamot
Lennart Lensbo Ledamot
Gudrun Lensbo Ledamot
Jan-Ivan Smedberg Ledamot

1982

1983

1984

Gösta Bergsten Ordförande.
Bo Pettersson Vice ordförande
Bengt Johansson Sekreterare

Nils-Erik Emilsson Kassör
Torsten Björling Ledamot
Cerry Dahm Ledamot
Lars Hanser Ledamot
Asta Holm Ledamot
Leif Pettersson Ledamot
Nils-Olof Rynell Ledamot

Jan-Ivan Smedberg Ledamot

Runo Jonshult Suppleant

Jan Kanth Suppleant

1985

Gösta Bergsten Ordförande.
Asta Holm Vice ordförande t.o.m.

1985.09.25

Bengt Johansson Sekreterare
Lars Mårtensson Kassör
Bo Pettersson Banchef
Thore Lindberg Ledamot
Cerry Dahm Ledamot
Lars Hanser Ledamot
Jan Kanth Ledamot
Leif Pettersson Ledamot
Nils-Olof Rynell Ledamot

Jan-Ivan Smedberg Ledamot

Bo Brunemalm Ledamot

1986

1987

Stig Garhult Ordförande
Bo Almén Vice ordförande
Stig Strömberg Sekreterare
Pauli Söderlind Kassör
Bo Pettersson Banchef t.o.m. 1987.05.09
Erik Wiklander Bankkommitténs ordf. fr.o.m.
1987.05.09
Bengt-Olof Norrby Bankkommittén
Kurt Johnsson Medlemskommitténs ordf.
Hans Sjöberg Juniorkommitténs ordf
Martin Skoog Huskommitténs ordf. fr.o.m.
1987.06.04
May-Britt Garhult Damkommitténs ordf.
Tord Pettersson Tävlingskommitténs ordf.
fr.o.m. 1987.06.04

Arne Berger Suppleant och PR-
kommitténs ordf.
Kari Kallio Suppleant och
PR_kommitten

1988

Stig Garhult Ordförande
Bo Almén Vice ordförande
Lars Caiman Sekreterare
Kerstin Axelsson Kassör
Erik Wiklander Bankkommitténs ordf.
Bengt-Olof Norrby Bankkommittén
Kurt Johnsson Medlemskommitténs ordf.
Hans Sjöberg Juniorkommitténs ordf
May-Britt Garhult Damkommitténs ordf.
Tord Pettersson Tävlingskommittens ordf.
Jonny Eidefors PR-kommitténs ordf.
Håkan Werner Suppleant, PR-kommitten
Henriette Hanser Suppleant, Utbildning

1989

Lars Caiman Ordförande
Bo Almén Vice ordförande
Håkan Werner Sekreterare
Kerstin Axelsson Kassör
Sten Lundmark Bankkommitténs ordf.
Nils Nilsson Medlemskommitténs ordf.
Bengt Bengtsson Juniorkommitténs ordf
Henriette Hanser Damkommitténs ordf.
Christer Bentzer Byggnadskommitténs ordf.
Tord Pettersson Tävlingskommittens ordf.
Jonny Eidefors PR-kommitténs ordf.
Erik Wiklander Suppleant
Sven Bryntesson Suppleant

1990

Lars Caiman Ordförande
Bo Almén Vice ordförande
Håkan Werner Sekreterare
Bengt Rydås Ekonomi
Sten Lundmark Bankkommitténs ordf.
Stig Strömberg Medlemskommitténs ordf.
Bengt Bengtsson Juniorkommitténs ordf
Gunvor Hansson Damkommitténs ordf.
Christer Bentzer Byggnadskommitténs ordf.
Sven Bryntesson Tävlingskommittens ordf.
Jonny Eidefors PR-kommitténs ordf.
Erik Wiklander Suppleant. Bankkommitténs
ordf. fr.o.m. 1990.03.01
Berith Westman Suppleant